

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΘΥΜΑΤΑΙ

Ο Θανάσης Τζώνης ήταν ένας μεγαλόδωμος άνδρας πολυφαγός, φορτικός και απότομος προς τους άλλους. Ήταν ο πουδάσει κτήνιατρος στην Ιταλία και κατά την κήρυξη της επαναστάσεως του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη κατά της Κυβερνήσεως των Αθηνών είχε προσχρήσει στην Εθνική Άμυνα όπως ελέγεται. Εκεί έγινε καλέσει και τον πατέρα του Αποστόλη. Επειδή ήταν επιστράτευση εφόντως μετά φορτικότητας και έπαιρνε αδειές για τους στρατιώτες και χωροφύλακες της Άρτας. Και τώρα ο Αν. Αρβανιτογεώργιος θυμάται: «Άλλο γεγονός ήταν όταν πέθανε στη Θεσσαλονίκη ο αδελφός του Θανάση Τζώνη, πρόκειται περί του πατρός του» ο οποίος είχε τότε πολλές γυνωμίες με ανώτατους αρχιμαστικούς στρατιωτικούς και του είχε φροντίσει να διατηρεί κάποια στρατιωτική καντίνα καθ' ον χρόνον από 1.5.1919 μέχρι 20.8.1923 ύμουν φανάρος φρόντισε και τον έφερε νεαρόν (1919) ΣΤΟΝ Αιμορρακικόν με πολεμικόν Αντιπορταλικό. Μαθεύτηκε τότε ότι θα γίνει η κηδεία στην πόλη και διέτει ο μανόδες έπρεπε να πάνε στη κηδεία για να ικανοποιηθεί ο Θανάσης ο οποίος εφόντης και έδιδε όδεις στους επιστράτους και χωροφύλακες και από φέρο μη δεν πάνε και το μαθεί ο Θανάσης. Και έτσι στη κηδεία δεν έμεινε γυναίκα στο σπίτι της. Να σημεώσεις ότι ο Τσίρκας έζησε από τη γέφυρα δύο είχαν φόρους, η ζάχαρη είχε 40 λεπτά η οκά, και ο καφές φτηνός όπως και το δοχείο πετρελαίου. Εγίνετο λαθροία εισαγωγή την νύκτα από το ποτάμι και πολλές φορές γένοντο αντιληπτοί και πκούνοντο πυροβολισμοί.

ΜΕ ένα μιτζπι (4 - 5 δραχμές δικές μας), αγόραζες ένα αρνί σφαγμένο από τον χαδάπη Χαρακλίδη (αδελφό του Ευαγ. Χαρακλίδη πατέρα του Χαρ. Χαρακλίδη), που έμεινε μόνιμα έξω της γεφύρας. Όταν το έφεραν κανείς στην πόλη κεφάλι δεν πλήρωνε δημοτικό φόρο.

Θυμάμαι πήγα παραμονή Χριστουγέννων και πήρα μισό αρνί χωρίς κεφάλι (ήμουν 9 - 10 ετών), και έδωσα ένα τέταρτο 1/4 του μιτζπιού ίτοι μια δραχμή και 10 λεπτά δικά μας και έως να το φέρω κρεμαστό στο χέρι, στο σπίτι πάγωσα. Στη Δύση του ήλιου έκλεινε ο Τσίρκος φρουρός την πόρτα αφού προηγουμένως επόληπτε και διότι τρέχανε πριν του σαλπηταστούς να περάσουν την γέφυρα για να μη μείνουν έξω αυτής. Έζω της γέφυρας έμειναν πολλοί φυγόδοκοι, φυγόδοινοι, σφρεμέτες του Δημοσίου και πργόδοντο σε διάφορες εργασίες. Στα σπίτια του Ιωαν. Βάγκ και στα κάτωτα μαγαζά του (ήσαν αριστερό της γέφυρας κοντά στον Πλάτανο) έμεινε η υπηρεσία του δικού μας Τελωνείου και δική μας φρουρά. Εγίνετο έρευνα (έλεγχος) και με μεγάλες βελόνες τρυπούσαν τα σακάκι των συγκινητών, τις δε γυναικες ερευνούσαν μια ονδύματι Κάλαμπακουν. Φέρνομε κρυφό στα ρούχα μας λίγο ζάχαρη και καφέ.

Τον φόρο της δεκάτης στο κάμπο τον είχαν πάντοτε οι Κωστακιώτες ενοικιασμένον». Γράφει και άλλα και επιλέγει: Να με συγχωρεῖς που σε κούρσα με τα γραφικά μου. Πες πως διάβασες προτάσεις του δικηγόρου Κώστα Ζόγκλη.

Δια την αντιγραφή

Δημ. Καρατζένης